

## En berättelse från Afrika-



### Jakten på Afrikas heliga biskops-fly.

- Gå inte omkring ensam!
- Se upp för tjuvar!
- Akta dig för folkträngsel!

Dessa välmentade uppmaningar fick vi, då jag och två vänner i höstas besökte området väster om Victoriasjön i Tanzania, dit varken safaritur eller turistresor når.

Syftet med min resa var inte att entomologiskt utforska området, men - vart jag mig i världen vänder, jag har en håv i mina händer. Så är det att vara "nyfrälst" - vilket jag, en 40-talstent, blivit.... när det gäller insekter - en verkligt glad amatör.

Ändock traskade jag omkring ensam, mitt i myllret - både människomyllor och insektsmyllor....(det senare ofta bestående av moln av Lake flies, som myllrade in från Victoriasjön och invaderade ögon, öron, näsa, mun....) Fjärilshåven väckte stort intresse, och många trevliga bekantskaper gjordes tack vare den.

Den här delen av Tanzania är ett av världens fattigaste, och mest AIDS-drabbade, områden - och visst fanns det tjuvar! Därför vågade jag inte lämna pass, pengar och biljetter ifrån mig, utan bar dem ständigt på mig i tygpåsar närmast kroppen. Men trots Afrikas värme var det inte passande att gå i shorts, så min respektabla klädsel underlättade att dölja att jag faktiskt bar med mig 70 000 kronor de första dagarna! (Ekonomiskt stöd till olika projekt i området - hjälp till självhjälp.)

Men en väl synlig midjeväska bar jag alltid på mig, och jag tänkte att eventuella tjuvar kanske skulle intressera sig för den! Ack så förvånade de skulle ha blivit av att upptäcka att bytet bestod av lappar, glasburkar, pincetter, ättiks-eter.....och döda kryp!!!

Under vistelsen i trakten bodde vi dels hos afrikanska vänner, dels i Lutheriska kyrkans gästhem. Flera dagar bodde vi på Stiftsgården i Bukoba, som är ett centrum för stora kyrkliga sammankomster - och med gäster från hela världen. ( Vi träffade bl.a. på Tanzanias vice-president där.)

I matsalen finns ett speciellt "biskopsbord", där biskopar med sina speciellt inbjudna gäster intar sin måltid.

*Det var där jag såg den första gången - den heliga fjärilen !*

Jag intog kvallsmat i matsalen, precis hemkommen från dagsturen till en fattig by i bushen. Eftersom det är oförläpigt att komma för sent till måltiden, var jag minst sagt märkt av dagens händelser och resor på de skumpiga, dammiga vägarna.



## ...en berättelse från Afrika...



Där satt jag med höga prelater och domare, vilka håller stilen i alla temperaturer, när det gäller korrekt klädsel – *och då hände det!*

En stor fjäril, ett praktfullt nattfly i prästerligt dunkla färger, flög majestätiskt in i salen med behagfull, sober elegans – och satte sig i takbjälken över det tomma biskopsbordet! Ack, tala om helgade stunder.....!

Vem skulle kunnat avstå?

Ivrigt rusade jag upp, greppade håven, skyndade till biskopsbordet, ställde mig på en stol – och hörde på avstånd flämtandet av ogillande, och helig bestörtning över "unconvenient behaviour".

Men jag hade bara ögon för underverket på takbjälken – och funderade över hur jag bäst skulle nå upp.  
Kunde man kliva på bordet?

När jag begrundande tittade ut över bordet, inträdde – två heliga män! – alltså två gamla, gamla biskopar i full biskopsmundering.....

De såg ytterst förvirrade ut vid åsynen av mig, men slog sig ärevärdigt ner och försjönk i bön.

Själv blev jag medveten om min belägenhet, och förstod plötsligt att situationen var en aning prekär.

– Are you afraid of the bishops? hördes från salen.

– No, but I'm afraid that my behaviour is not quite convenient.

Alla nickade medhållande.

– Can I still catch the butterfly? frågade jag, vänd mot de heliga männen.

Dessa var fortfarande försänkta i bön, och ägnade mig inte en blick, så jag beslöt mig för att "ta språnget"

*Då flög den!*

Men snabbt lyckades jag fånga in den över huvudet på en av de heliga männen – och ljudliga flämtanden av bestörtning hördes i salen!

*Men jag fick den!*

Opassande glädjestrålände bad jag om ursäkt – men de heliga männen tycktes befinna sig i en annan värld – en heligare värld.

De övriga i matsalen – tja, de glömmet nog aldrig denna opassande händelse.

– Afterwards you were excused, sade en domare senare till mig, med ett stort leende.

Endast vid två ytterligare tillfällen säg jag denna vackra majestätiska fjäril en gång vid kontraktprostens hus

en gång i skymningen i en utomhuskyrka, då detta fly lyckades fly

Nog måste detta vara *en helig fjäril!!!*

Guje Olsson, Nykvarn

